

Bokrecension



Morfars brev hem. Om livet till sjöss och lands jorden runt 1873-1895

Anders Parrow

Förlag: Båtdokgruppen, 2012

131 sidor, sparsamt illustrerad, inbunden

Detta är en samling med brev, främst mellan Anders Parrow och hans mor, men det ingår även brev mellan Anders och hans släktingar och vänner. Det är ett skiftande levnadsöde som breven avslöjar. Den unge Anders seglar med olika fartyg, inte bara svenska, utan även amerikanska och engelska. Det är inte bara segelfartyg han arbetar på, utan även ångfartyg. Förutom sjömanslivet hamnar han i Kalifornien där han bland annat sysselsätter sig som guldgrävare. Han återvänder omsider till Sverige och avlägger sjökaptensexamen. Periodvis är det svårt att få jobb, men han blir till slut kapten i Kalmarsundsbolaget som ägdes av släktingar. Det är alltså ett mycket omväxlande livsöde som breven skildrar. Boken avslutas med ett kapitel som innehåller kommentarer och förklaringar och som bland annat beskriver sjömanslivet på 1890-talet. Dessutom utreds brevens skrivsätt och uttrycksätt.

Boken innehåller totalt 98 brev. De är återgivna med den ursprungliga stavningen, vilket generellt gör dem tämligen svårlästa. Inte heller har de redigerats för att öka läsbarheten. Brevtexterna är dessutom kursiverade, vilket inte heller gör texten lättillgänglig. Kort sagt är det inte en text som är helt lätt att ta sig igenom. Tillgängligheten hade kunnat ökas genom att se över stavningen, och en viss redigering av texten hade kanske också varit på sin plats. Man inser ju att det för Parrows anförvanter är något speciellt med de ursprungliga texterna, men för oss andra är nog tillgängligheten viktigare. Boken är sparsamt illustrerad: de flesta bilderna visar brevsidor. Därutöver finns det två skeppstavlor och några porträtt, däribland av Anders Parrows moder, och samma bild finns också på bokens bakre omslag. Vilket är lite märkligt: här förväntar man sig snarast en bild av författaren.

Eric Hallberg